

Træningslejr i Holsted 25-27. april.

Det sikre tegn på at det atter er forår er den for 7. gang arrangerede træningslejr hos Inger og Børge i Holsted.

18 forventningsfulde motionister var klar til afgang. Leo havde igen i år tilbudt at køre den uundværlige følgebil med bagage. Søren – kasserer mødte op med ”lånte fjer” i form af velpudset racer.

Vejret var overskyet, vindstille og kun lidt regn fik vi ved depotet i Kollemorten, som vi nåede efter 1 punktering.

Ole N. købte som sædvanlig romkugler og Søren kasserer fik ”kiksekage” af Torben (vistnok direkte hentet i Christiania) til åbenlys fortæring i politiets nærhed, for der var fartkontrol i krydset overfor. Det fik Kuno-Søren L. -Michael og Jørgen C. til straks at nedsætte tempoet, da den afsluttende etape begyndte. Jeg tænker bagefter på ”hvis vi var blevet stoppet og kontrolleret for ringeklokke, refleks, lås og lys ????”.

Søren kasserers ”kiksekage” gav krudt, fordi han var slet ikke, som han plejer, i nærheden af følgebilen, og han fik overskud til både at snakke og tage føringer – klart bestået !

Regnen stoppede hurtigt og solen hjalp os til Holsted. Om det var solstik Ole N. fik er uvist, men som turleder kendte han en vej uden om Holsted by – vi kunne nemlig risikere at skulle stoppe for toget der. Tak min bare ..., vi kørte, stoppede, vendte om, kørte og kom flere gange forbi skiltet – Holsted 6 km., så det var tæt på mytteri, da vi efter 5 timer i sadlen kunne hilse på værtparret.

Flemming, som kører med GPS, turde ikke andet en give Ole N. ret i, at vi kun havde set omveje for ca. 2 km. ud af 126 km.

Forventningerne til Ingers forloren hare var enorme, og vi blev ikke skuffede. Lidt malurt kom fra den tallerken, som pludselig ikke var der, men som skulle være der, fordi Flemming var sat ”uden(bords)”. Han var 19. mand, og Søren kasserer (ja – ham der burde kunne tælle) havde bestilt til 18 – pinligt!. Efter at have jagtet haren indtil flere omgange, var der dessert og kaffe m. hjemmebagte småkager. Trætheden tvang os tidligt i seng.

Næste dag viste turleder Ole N. sit flotte rutekort over dagens tur på ca. 125 km. via Rømmø. Vi lærte, at et rutekort at læse og et rutekort at forstå..... det er absolut ikke det samme. Oles fine kort blev omdelt til Torben og Jørgen C, som kyndige og kompetente vejledere. Efter kort tids kørsel fik vi den opfattelse, at kortene var forskellige, fordi vi i et T-kryds stoppede og der var forskellig udmelding om kørselsretninger. Dette gentog sig flere gange, og da så Ole N. også ville kloge sig på sit kort, og han ikke kan læse uden briller, så var det dømt til at gå rigtigt gal (tænk bare på hans beslutning om kendt vej, fra dagen i forvejen !). Først da Orla råbte til orden, kom der styr på det. Vejret var overskyet, lidt vind, men mere lunt, så det kørte bare mod Rømmø og direkte mod Vesterhavet. I Lakolk spiste vi den medbragte madpakke. Søren-kasserer blev lun på et nyt sommerhus i klitten, til nyt klubhus – nemli` ja. Herfra kørte vi tværs over den skønne ø til Havneby og mod fastlandet. På dæmningen eksploderede Svends baghjul efter mødet med en stor sten, så færene omkring var panikslagne. Det kostede et nyt dæk. Herfra kørte tankerne mod den is, vi skulle nyde i den skønne by – Ribe, som vi nåede efter brostenskørsel. Ole N. måtte bruge begge hænder for at løfte sin vaffel m. 4 kugler+flødebolle, mærkeligt han stadig kører på Scots letvægtscykel!. Han klagede også over (op)stød, da vi kørte på ujævn vej langs digerne ved Kammerslusen. Bagdelene var ømme efter 165 km (kun 40 km. længere end annonceret – så ikke godkendt kortforståelse Torben og Jørgen. Alligevel skal Ole N. have en **STOR TAK** for en rigtig god, krævende og oplevelsesrig tur. Ingers hjemmebag var lige det efterbrændings(stof) vi kunne bruge, og der var trængsel ved startlinien, da værsgo lød til middagen med medister, kotoletter, is og fromage, og tallerkernerne blev slidt grundigt.

Rigelig med øl og vin gjorde aftenen festlig, specielt da John formand overrakte Inger og Børge en flot kurv med tak for alle vore 7 ophold, som nu stopper , da ejendommen er solgt.

Leo chauffør, fik også en gave, fordi han søndag havde fødselsdag. **Flot** Leo, at du vil bruge din fødselsdag sammen med os og **tak** for din indsats.

Efter solidt morgenmad og tårevædet afsked med Inger og Børge kørte vi hjemad. Sol og varme var følgesvenden, så nogle viste deres kridhvide ben frem – umiddelbart lignede det refleksstriber, og i Kollemorten gik Kuno helt amok, og startede i korte bukser og halvlange strømper til Mariannes kommentarer som usexede eller er det fordi de er typen unisex ?. Efter 2 punkteringer var vi efter 120 km. hjemme før tidsplanen.

Alle tog afsked efter en god træningslejr og samvær.

Tak til jer alle, som bidrog til en hyggelig og socialt godt samvær

Vi skal selvfølgelig også på træningslejr i 2009, men hvor ?

Så du må gøre en indsats for at finde muligheder indenfor en radius af 100-150 km. fra Silkeborg og gerne med forplejning incl.

Tak til arrangørerne og os deltagere.

Hilsen

18 nu mere veltrænede.